

קצתם זה אורו.

וכך נמשך הדבר, ברציפות דווקא, ללא כל הפסק בינתיים. ומובן גודל המעלה הנפעלת מצד רציפות והעדר ההפסק בינתיים ע"ד שמצינו בקרבנות הנשיאים.

ועפ"ז מובן גודל הזכות והעונג של ההורים כאשר הם מעניקים לילדיהם רכוש רב של ידיעות וחינוך ע"י ששולחים אותם למחנה קיץ, למשך תקופה ללא הפסק בינתיים

(י"ג תמוז תשמ"ב)

דבר מלך:

רבים מההורים מעוניינים לשלוח את ילדיהם למחנה קיץ שבהם שווים הילדים תקופה ממושכת. לכן משתדלים שישוהו במחנות עפ"י רוח היהדות, ישנה מעלה בחינוך במחנות אלו על פני החינוך במשך כל השנה, מאחר שהילד נמצא באוירת המחנה במשך כל היום כולו, וכך נמשך הדבר כמה שבועות.

במשך כל היום כולו נתון הילד תחת השפעת אוירת המחנה המתנהל ברוח היהדות.

קצתם זה אורו

מכתב אותנטי שנשלח למערכת

לכבוד הנהלת 'קצתם אורו של משיח'

שלום וברכה!

ב"ה זכיתי לשלוח כמה וכמה בנים לקצתם אורו של משיח, וברצוני לשתף אתכם בתחושות שלי.

נוכחתי לראות שהילדים חוו בקצתם בכל רגע ורגע חוויות חסידיות, ובמיוחד, הוחדרה בהם ההתקשרות לרבי, התחושה שחיים עם הרבי מלך המשיח כל רגע. המפקדים בקצתם, תמימים מסורים הלומדים בישיבה וחדורים ברגש ההתקשרות לרבי, מחדירים רגש זה גם בילדים. גם בדברים שנראים 'טכניים' לכאורה, כמו שמות הבניינים בקצתם מתנוססים על השלטים: בית הכנסת - 770, חדר האוכל - 'פורטין פורטין' - 1414, וכו', וכך מחברים את הילדים לחיות עם הרבי באופן של 'מאכט דא 770'. הילדים נושמים וחיים בכל רגע עם הוראותיו של הרבי, לומדים את תורתו של הרבי, משננים תניא ומשניות בעל פה, וכך במשך השבועיים הללו מצליחים המפקדים היקרים להחדיר בילדים מטען המספיק לשנה שלימה.

אחת מהעבודות המרכזיות של חסיד היא 'עבודת התפילה' ובקצתם יש דגש מיוחד על תפילה בקול, בכוונה, בחיות ובמנגינות חסידיות, ולא פחות חשוב - כאשר אנו, ההורים, באים ב'יום הורים' ורואים את הפנים השמחות של הילדים, וכמה הם נהנים בגשמיות וברוחניות, אנו ההורים שמחים שבעתים.

בגמר הקצתם - והקצתם לעולם לא נגמר, הילדים מביאים את אוירת הקצתם לבית, בכלל, בשירים, בהמנונים המיוחדים, החסידיים, שמנגנים מידי שבת בשבתו בסעודות השבת, ומכניסים את כל בני הבית הקטנים והגדולים לאווירה המיוחדת במינה של קצתם 'אורו של משיח'. כאשר מקשיבים קצת למילים של ההמנון על ה'דבר מלכות' - המנון השבת של הקצתם בתשע"ה, הדמעות זולגות, ו'הימים האלה נזכרים ונעשים'...

אני רואה כזכות מיוחדת לקרוא לכל ההורים היקרים שרוצים לגדל בנים חסידיים לתפארת, לשלוח את ילדיהם לקצתם 'אורו של משיח' - שעל ידי חינוך ילדינו, 'משיחי', נקרב ללא שום ספק את התגלות הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש ונאמר לפנינו בגאווה 'ראו גידולים שגידלנו!'

אורי זלצמן מילובין
נחלת הר חב"ד, אה"ק

אליך הורה יקר

דבר העורך:

החורה, וודאי מצאת את עצמך מתלבט בשאלת המסגרת החינוכית אליה תשלח את בנך בחופשת הקיץ הקרובה.

"קצתם אורו של משיח" קבע הרבי מלך המשיח, ועלינו לשאול את עצמנו 'איך נבטיח לילדינו חינוך חסידי לימי הקיץ? איך נקשר אותם יותר לרבי?'

ישנו מענה מהרבי לאב שהתלונן על פריקת עול אצל אחד מבניו, באומרו "בכולם השקעתי בשווה, לכולם נתתי אותו הדבר, איך דווקא הוא חרג? היכן נכשלת?" ענה לו הרבי "אכן, התשובה טמונה בשאלתך. לכולם הענקת יחס זהה, כאן נכשלת. כמו שברור לך שלא כל סוג אדמה תואם לשתיים כולם, וודאי שלא כמות ההשקיה, כל שכן בחינוך, כל ילד מוכרח לקבל את היחס המתאים לו"

...

לאחר 21 שנות הקצתם, 'אורו של משיח' מהווה את היסוד שהעמיד אלפי חיילים נאמנים, מקושרים לרבי מה"מ שליט"א ומקיימים את הוראותיו בלהט.

לצד זאת, בקצתם מושם דגש על ייחודיותו של כל חייל וחייל בהתאם לגילו, רמתו והדברים שלהם הוא נצרך. היחס האישי והפרטני נותן לילד את הדחיפה לגדול כחסיד, ומשפיע עליו לאורך השנה כולה.

העלון אותו אתם מחזיקים בידיכם, יספק לכם הצצה קטנה לאבני היסוד שעליהם מושתת הקצתם הגדול והוותיק מכולם באה"ק - חינוך חסידי לצד יחס אישי, חם ופרטני.

אין ספק, לאחר 20 שנה, אלפי הניכים ומאות מחנכים שעברו בקצתם; כולם יודעים ש:

קצתם זה אורו.

רבנים משפיעים ואישיים מדברים

קעמפ תשע"ו



הרב יצחק גרוזמן

שליח הרבי מה"מ ומנהל בית חב"ד ראשון לציון

בתור הורה לילדים שהיו בקעמפ, הדבר שאותי הרשים יותר מכל היה להביט בפני הילד עת בו חוזר הוא לבית. לראות את החיוך העייף הרחב מחד, ואת הניצוץ בעיניים מאידך. בדור כזה שמתמודד עם קשיים כ"כ גדולים, אין ספק שזו הדרך הטובה ביותר לחנך ברוח הרבי מלך המשיח.

הרב יצחק אקסלרוד

משפיע ישיבות תות"ל אור יהודה



קעמפ אורו של משיח משלב, בחן וביחודיות השמורה רק לו, בין תוכן ומונחי יסוד חסידיים הנקלטים בחייל באופן העמוק ביותר, לבין הנאה חוייתית הממלאת את סדר יומו. אלו הם ב' הקווים הבסיסיים בעבודה, להתקדם ולשאוף תמיד גבוה יותר אך מתוך שמחה והתחברות פנימית.



הרב נפתלי הכהן רוט

מנהל המרכז החינוכי חסידותי שע"י צא"ח

בניגוד לזמן הלימודים במשך השנה, שבו הילד נמצא במוסד שלא לשמה, מצד חיוב ההורים, ההנהלה וכדו', השהייה בקעמפ נטולת ההכרח, מסמלת את הלשמה. החיילים לומדים ומתפללים מתוך חיות, סופגים ערכים חסידיים המלווים אותם למשך השנה כולה.

הרב מנחם מענדל פרידמן

מנהל ת"ת 'תורת אמת' ירושלים עיה"ק



מדובר בקעמפ מצויין, חסידי, המחזיר לחלוחית חסידית באוירה מיוחדת, מתוך חיות, שמחה, התקשרות לרבי וגאולה ומשיח. רואים בילדים השבים מהקעמפ את השינוי, ההתקדמות והעבודה ליישם ערכים אלו במהלך השנה. גם לאחר שחוזרים לבית רואים את הקשר והחיבה המיוחדת שרוחשים לקעמפ.



הרב שחר שאער

איש חינוך, ומחבר הספר 'נחנך ונצליח'

הרבי ייעד לקעמפים את התפקיד הכי חשוב, להיות בית לייצור חסידים. כל תפקיד בקעמפ הינו אחראי ביותר ודורש הכנה ומוכנות רבה כדי לבצעו. מהכרות עם הקעמפ והתוצרים המופקים ממנו, נראה בחוש שהאחראים לוקחים את תפקידם ברצינות ועושים את תפקידם נאמנה.

הרב שאול רוזנבלט

רב קהילת ה'ספריה החסידית' ביתר עילית



בכל שנה מחדש אני עומד נפעם בראותי את החשיבות הרבה שניתנת ללימודים בקעמפ. אכן לצערינו זמן הקיץ הינו פנוי מלימודים בתלמוד התורה באופן הסדיר, ואולי אדרבא זה הזמן המתאים להעביר תוכן רב בסגנון קל וחוייתי יותר שבהחלט עונה על הרצון של הרבי לקיים לימודי קודש גם בעת החופשה.